

Doop in water

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden.

– Marcus 16:16

Betekenis van de waterdoop

Het woord dopen dat in de Bijbel gebruikt wordt, is een vertaling van het Griekse woord *baptizoo*. *Baptizoo* betekent letterlijk ‘onderdompelen’. De mensen die tot geloof kwamen, werden dan ook echt ondergedompeld in het water [Handelingen 8:38].

De waterdoop houdt in feite een *begravenis en opstanding* in. Door de doop (de onderdompeling in water) worden wij begraven *in de dood van Jezus*. En zoals Hij vervolgens uit de doden is opgewekt, worden ook wij met Hem opgewekt om *in nieuwheid des levens* te wandelen zodra wij uit het water komen [Romeinen 6:1-11].

Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven.

– Romeinen 6:8

Waarom dopen?

Allereerst is dopen een *daad van gehoorzaamheid* aan God. Maar het is zeker ook een *getuigenis in de hemelse gewesten* van ons geloof in Jezus Christus die als Zoon van God voor onze zonden is gestorven aan het kruis [Marcus 16:16; Romeinen 3:21-26].

De waterdoop is dus *geloof in actie*! Je kan wel *zeggen* dat je gelooft, maar alleen als dat *werkelijk* zo is, zal je geen moeite hebben om te doen wat Jezus van je vraagt. Als iemand zegt dat hij gelooft, maar zich niet wil laten dopen, dan kan je je afvragen of zijn geloof wel echt is.

Op het moment dat wij tot geloof komen en ons laten dopen, vindt er een *geestelijke verandering* plaats. Je kunt die verandering vergelijken met de doortocht van het volk Israël door de Schelfzee. De Egyptenaren zetten de achtervolging in, maar stierven toen ze door de zee werden bedekt. De macht van de Farao over Gods volk was daardoor definitief gebroken.

Dit oudtestamentische verhaal is een beeld van de doop. Als wij ons laten dopen, gebeurt er namelijk in geestelijke zin iets vergelijkbaars: op dat moment *verliest de duivel zijn grip* op ons [Exodus 14; 1 Korintiërs 10:1-2].

De voorwaarde voor de doop

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om gedoopt te kunnen worden? De meningen hierover lopen nogal uiteen, maar de Bijbel geeft een duidelijk antwoord op deze vraag. Voor de doop geldt slechts één, eenvoudige voorwaarde: geloof. Die ene voorwaarde kent vier belangrijke facetten:

A – Geloof in Jezus Christus

Om je te kunnen laten dopen moet je geloven dat Jezus de Zoon van God is. Met andere woorden, als je je bekeert tot geloof in Jezus en Hem voor de rest van je leven wilt volgen, ben je klaar om gedoopt te worden.

Tot geloof komen en je laten dopen horen ook bij elkaar [zie 2.6]. Je kunt deze twee niet losmaken [Marcus 16:15-16; Handelingen 8:36-39].

B – Toewijding

Je kan de waterdoop een beetje vergelijken met *trouwen*. Als je trouwt, verbind je jezelf met je partner voor de rest van je leven in voor- en tegenspoed. Op dezelfde wijze verbind je jezelf door de doop aan Jezus Christus zoals Christus zich ook aan jou heeft verbonden [Matteüs 19:4-6].

C – Bewuste keuze en eigen initiatief

Zoals we gezien hebben, moet je *geloven* om gedoopt te kunnen worden. Dat is ook de voornaamste reden waarom we baby's niet dopen. Zij zijn immers nog niet in staat om te geloven. De Bijbel zegt ook 'laat je dopen' en niet 'word gedoopt' [Marcus 16:20; Handelingen 2:38, 22:16]. Het initiatief ligt dus bij de persoon. Wanneer een kind eenmaal het Evangelie begrijpt en zelf de keuze maakt om gedoopt te worden, is er niets meer op tegen. Immers, kinderen zijn volwaardige gelovigen in de ogen van God.

D – Zo snel mogelijk

In de Bijbel lezen we dat bekering *direct* gevolgd werd door de doop. De reden hiervoor is dat bekering en waterdoop als één geheel gezien werd: als je tot geloof kwam, liet je jezelf dopen [Marcus 16:16]. Lees de volgende Bijbelgedeeltes maar eens:

- *toen zij echter geloof schonken aan Filippus [...], lieten zij zich dopen* [Handelingen 8:12-13];
- na hooguit enkele uren [Handelingen 8:36-39];
- nog dezelfde nacht [Handelingen 16:33].

Toen de Israëlieten uit Egypte verlost werden, leidde God hen vrijwel direct door de Schelfzee. God maakt in het belang van zijn kinderen haast met de doop. Wacht dus niet te lang!

Hoe vindt de doop plaats?

A – Kleding

In het Nieuwe Testament zien we dat de mensen *met kleren en al* in het water ondergedompeld werden. Het maakt dan ook in principe niet uit of je nu in het wit gaat of bijvoorbeeld in je spijkerbroek. Dat is slechts *uiterlijk*. Waar het om gaat is je *geloof*.

B – Plaats

Er werden geen speciale samenkomsten georganiseerd voor de waterdoop. Op het moment dat iemand tot levend geloof in Jezus kwam, werd hij naar het dichtstbijzijnde water gebracht en gedoopt. Een groot misverstand is dat je je beter in de zee of in de rivier de Jordaan kan laten dopen dan in een zwembad. *Water is water*, of het nu zout is of zoet, troebel of helder.

C – Belijdenis

Voorafgaande aan de doop zal je gevraagd worden of je gelooft dat Jezus Christus Heer is en dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. Als je daar bevestigend op antwoordt, zul je op grond van die belijdenis van je geloof gedoopt worden *in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, in de naam van de Here Jezus Christus* [Matheus 28:19; Handelingen 8:16]. Je wordt daarbij ondergedompeld in water. Het is niet nodig om een getuigenis te geven van wat er allemaal in je leven gebeurd is en hoe je tot geloof gekomen bent. *Je geloof in Jezus Christus is je grootste getuigenis.*

1.0 ©2013 Megaphos

D – Aanwezigen

Je mag mensen uitnodigen om je doop bij te wonen, maar dat is niet verplicht. Het is een zaak tussen jou en God en hoe dan ook *een getuigenis in de hemelse gewesten*. Toen Filippus de kamerling doopte, waren ze zelfs de enigen [Handelingen 8:36-39].

E – Doper

De doop kan in principe door *elk wedergeboren kind van God* worden bediend. Jezus doopte niet zelf en ook de apostel Paulus heeft bijna niemand gedoopt. Zij lieten dat door hun discipelen doen [Johannes 4:2; Handelingen 10:48]. Het gaat bij de doop namelijk om *jouw geloof*. *Wie* de doop uitvoert, is van ondergeschikt belang.

Het is eigenlijk heel interessant dat juist *de discipelen* van Jezus en van Paulus de doop uitvoerden. Wij hebben namelijk vaak de neiging om te zeggen: ‘Ik ben door die en die gedoopt.’ Paulus zegt echter niet voor niets het volgende:

Ik ben dankbaar, dat ik niemand uwer gedoopt heb dan Crispus en Gajus; zodat niemand kan zeggen, dat gij in mijn naam gedoopt zijt.

– 1 Korintiërs 1:14

Als je gedoopt wilt worden, doe je dat natuurlijk wel altijd in overleg met de leiding van je gemeente.

1.0 ©2013 Megaphos

