

Moet ik mij laten Vaccineren?

Momenteel horen wij veel over een nieuw vaccin voor Covid-19. Dit vaccin is al geruime tijd onder de aandacht gebracht als het middel wat ons uit deze lange en moeizame periode gaat halen. Al in een vroeg stadium werd er door de overheid gesproken over een toekomstige vaccinatie. Wij willen graag als de kerk onze mening geven over vaccinaties en specifiek over het nieuwe vaccin.

Als eerste willen wij zeggen dat wij niemand willen dwingen om wel of niet het vaccin te nemen. Iedereen staat hier vrij in.

Ten tweede stellen wij dat wij niet tegen vaccins zijn in het algemeen. Vele kerkleden en zelfs veel van onze kinderen zijn voor bepaalde ziektes gevaccineerd. Alleen bij dit Covid-19 vaccin zetten wij momenteel veel vraagtekens.

De Heilige Schriften stellen dat wij als kinderen van de Levende God altijd vanuit wijsheid moeten leven. Ook moeten wij heel zorgzaam met ons lichaam omgaan. Het lichaam is immers de tempel van de Heilige Geest. God zal zeker degene die schade doet aan ons lichaam verantwoordelijk houden. Vanuit deze en andere teksten is het dus geen licht iets om zomaar een aangrijpende actie te ondernemen voor het lichaam. Het is daarom belangrijk om te kijken of wij dit vaccin kunnen nemen.

Daarom geven wij nu een persoonlijke getuigenis:

mijn vader was als Ir. Biochemicus werkzaam bij Organon in de jaren 60 tot begin 90. Ik vergeet nooit meer dat hij op een dag enthousiast thuis kwam (ik was toen ongeveer een jaar of 9). Dit kwam omdat het project waar hij de leiding overhad na vele jaren van onderzoek een werkend medicijn hadden ontwikkeld tegen Trombose. Het zou nog meer dan ruim 10 jaar duren voordat het op de markt zou mogen komen. Ik zei in mijn naïviteit waarom zo lang wachten als het al werkt! Zij kunnen nu geholpen worden en daarom hoeven er niet onnodig mensen te overlijden aan deze vreselijke ziekte. Nee dat kan niet zei mijn vader want het moet eerst uitgebreid getest worden op negatieve bijwerkingen. Later begreep ik dat het jaren van intensief testen kost, voordat je pas weet wat de schadelijke gevolgen op de lange termijn zullen zijn. Later heeft mijn vader een belangrijke prijs gewonnen in Organon voor het werk dat hij gedaan heeft. Normaal gesproken trekken ze minimaal 10 jaar uit om een vaccin te testen voor het op de markt komt. In geval van een spoedprocedure is het 5 jaar en dit onder strenge protocollen. U moet begrijpen dat we nu te maken hebben met het nieuwe type vaccinatie waaronder het experimentele mRNA vaccinatie. Dit is overigens nog nooit eerder op mensen getest. Daarom is het dus zeer discutabel en zeker iets wat gemaakt is binnen 1 jaar! Zelfs het testen op dieren (wat normaal gesproken verplicht is bij het ontwikkelen van een vaccin) wordt nu totaal overgeslagen. U begrijpt dat het verplicht vaccineren van discutabele vaccinaties voor mij dus totaal onacceptabel is.

Andere vreemde zaken zijn dat de overheid er alles aandoet om de vaccinatie door te drukken. Alternatieve geneesmiddelen worden van de hand gewezen, zelfs als deze resultaten laten zien. Ook is de IC capaciteit gehalveerd, waardoor te weinig IC bedden beschikbaar waren met de zware griepgolf van 2018. De overheid ziet er weinig in om de capaciteit op te schroeven. Dit is verdacht gezien ze wel veel nieuwe mensen willen aannemen om helpen te vaccineren. Ook zien wij dat de beperkingen veel mensen depressief maken, waardoor ze makkelijker doen wat hun wordt opgedragen.

Wij willen ons als kerk naast deze feiten niet in allerlei wilde complottheorieën werpen. Hier zijn wij zeker van op de hoogte maar blijven altijd helder nadenken. Maar wij als Kerk staan onder de autoriteit van Jezus Christus en niet van de overheid. Wij dienen de overheid, totdat het ingaat tegen de eeuwige wil van God. Wat wij zeker rationeel kunnen stellen is dat een vaccin onmogelijk binnen één jaar met zekerheid veilig kan zijn. Vooral niet als je de resultaten over een langere tijdspanne wilt kennen. Vaccineren mag niet verplicht worden, noch het uitsluiten van weigeraars van bepaalde activiteiten. Dit omdat het ingaat tegen de integriteit van het lichaam en de mens als persoon.

Ten slotte omdat wij God meer eren dan mensen hebben wij ons lichaam lief en willen wij ons behoeden van allerlei mens bedachte redmiddelen. Iedereen die het wel graag wilt nemen staat daar vrij in. Toch zullen wij als kerk niet buigen voor dwang maatregelen en de overwinning pakken door de Heilige Geest.